

# Projectenboekje





# INHOUDSOPGAVE

- 03** Voorwoord
- 04** Project 1 - Medische pakketten
- 06** Project 2 - Bouw Bijbelstudiecentrum
- 08** Project 3 - Vervoer predikanten
- 10** Ontmoeting in Cuba
- 12** Project 4 - Voedselhulp
- 14** Project 5 - Lectuurpakketten
- 16** Project 6 - Bijbelcursussen
- 18** Project 7 - Theologische school Spanje
- 20** Over de Spaanse Evangelische Zending



SEZ, Postbus 40098  
7300 AZ Apeldoorn  
**T** 055 3032252  
**E** [info@sez.st](mailto:info@sez.st)  
**W** [www.sez.st](http://www.sez.st) | [www.shop.sez.st](http://www.shop.sez.st)

**IBAN** NL65 RABO 0301 9573 63  
t.n.v. Spaanse Evangelische Zending



## ‘Keer op keer hoorden we de vraag om Bijbelse toerusting en om reformatorische lectuur.’

Zouden we hier wel goed zitten, of hadden we ons vergist? Die laatste gedachte bekwam me even, toen we onze huurauto parkeerden voor een grote en armoedige flat in Havana. Als laatste bezoek tijdens mijn eerste visitatiereis aan Cuba stond een ontmoeting met een jong echtpaar in de Cubaanse hoofdstad gepland.

Op de bovenste verdieping zochten we naar de ingang van het appartement waar het stel zou wonen. Aan het einde van de lange gang ging er al snel een deur open. Inderdaad: hier werden we zeker verwacht.

Verwonderd heb ik die middag geluisterd naar wat de jonge man en zijn vrouw ons vertelden. Beter gezegd: opnieuw verwonderd. Want die verwondering was er haast iedere dag als we hoorden en zagen hoe de HEERE op Cuba Zijn Koninkrijk uitbreidt. Zoals het ook steeds bemoedigend was om te horen hoe de HEERE het cursuswerk en de literatuurverspreiding van de SEZ op dit eiland wil zegenen.

Daarom was ik dankbaar dat we ons bezoek aan Cuba konden afsluiten op de bovenste verdieping van de flat in Havana. Waar de jonge vrouw in alle eenvoud vertelde hoe het boek *Op leven en dood* van John Owen voor haar tot rijke zegen is geworden. Het was een onderstreping dat het werk van de SEZ op Cuba nog zeker niet ‘klaar’ is. Integendeel! Keer op keer hoorden we de vraag om Bijbelse toerusting en om reformatorische lectuur.

Draagt u ook bij aan geestelijke toerusting en praktische hulp voor christenen in Cuba en Spanje? Dat kan door te geven aan een of meer projecten in dit boekje. Giften kunt u overmaken op NL65 RABO 0301 9573 63 t.n.v. Spaanse Evangelische Zending. Van harte aanbevolen!

*Ds. W.L. van der Staaij,  
voorzitter Spaanse  
Evangelische Zending*







## PROJECT 1- MEDISCHE PAKKETTEN

**In Cuba is groot gebrek aan hygiëne-artikelen, medicijnen en medische hulpmiddelen.**

Verpleegster en domineesvrouw Gina heeft in haar werk dagelijks te kampen met de schaarste aan medische middelen. Ze ontvangt medische hulppakketten van de SEZ. Bij het uitdelen vertelt ze over het Evangelie en kan ze soms geestelijke vragen beantwoorden.

Gina vertelt dat de medische hulp heel veel betekent in Cuba: 'Als iemand in een uitzichtloze situatie de medicijnen ontvangt die hij nodig heeft... U zou de sprankeling moeten zien in de ogen van de ontvangers van deze hulp!'

Niet alleen Gina ontvangt medische hulppakketten van de SEZ. Ook andere christelijke medici in Cuba ontvangen grote pakketten vol medicijnen en hulpmiddelen. Eén pakket kost € 100, inclusief verzending

naar Cuba.

Daarnaast stuurt de SEZ ook kleinere pakketjes met basismedicatie en hygiëne-artikelen naar predikanten, verspreid over heel Cuba. Zij gebruiken dit in hun gezin, in de kerk en ook voor buitenkerkelijken. Daarbij kunnen zij vaak iets delen vanuit de Bijbel. De kleine pakketten kosten € 40, inclusief verzending.



**Huisapotheek**

**€ 40,-**

**Medisch hulppakket**

**€ 100,-**

**Doneer o.v.v. 'Medische hulp'**



**[sez.st/doneren](https://sez.st/doneren)**



**BOUW CENTRUM**

**€ 20.474**

**Doneer o.v.v.  
'Centro Ebenezer'**



**[sez.st/doneren](https://sez.st/doneren)**

## PROJECT 2 - BOUW BIJBELSTUDIECENTRUM



### **Cubaanse predikanten en kerkleiders hongereren naar Bijbelse toerusting voor leer en leven.**

Baracoa ligt aan de oostkust van Cuba, meer dan negenhonderd kilometer vanaf de hoofdstad Havana. Juist hier hebben predikanten behoefte aan onderwijs en aan een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. In deze twee behoeften wordt voorzien door SEZ-conferenties.

Inmiddels organiseerde de SEZ twee conferenties over het huwelijk in het Bijbelstudiecentrum. Beide

conferenties werden goed bezocht door predikantsechtparen uit de regio. Het onderwijs kunnen zij weer doorgeven in hun gemeenten.

Het Bijbelstudiecentrum, dat ook dienst doet als kerk van een reformatorische gemeente en distributiepunt voor Bijbelcursussen, wordt op dit moment uitgebreid. Voor de bouw is nog € 20.474 nodig.







## PROJECT 3- VERVOER PREDIKANTEN

**Predikanten in Cuba hebben een goed vervoersmiddel nodig om huisbezoeken af te leggen en evangelisatieposten te bezoeken.**

Ds. Lemuel is predikant in de Cubaanse stad Camagüey. In de tuin achter zijn huis heeft hij een kerk gebouwd. Maar ook in een ander deel van de stad komt een groep christenen samen die hij als predikant mag dienen. 'Het is ruim vijf kilometer vanaf hier. Eerst moest ik er steeds lopend heen, later kreeg ik een fiets en nu heb ik een elektrische brommer.'

Het is voor Cubanen niet vanzelfsprekend om in bezit te zijn van een motor, brommer of zelfs van een fiets. Velen zijn het dan ook

gewend om te liften of te lopen. Een goed vervoersmiddel kan een predikant veel tijd opleveren voor het werk in zijn gemeente. Predikanten dienen soms meerdere evangelisatieposten, die tientallen kilometers vanaf hun woonplaats gelegen zijn. Een motor, brommer of een paard kan dan veel betekenen.

Met € 500 kunnen we één predikant helpen bij de aanschaf van een vervoersmiddel.



**Vervoersmiddel**

**€ 500,-**

**Doneer o.v.v. 'Vervoersmiddel'**



**[sez.st/doneren](https://sez.st/doneren)**



14. Año  
Matrimonio en la Evangelización  
  
Juan 7-12





**'Het is écht de moeite waard om voor de Heere te werken!'**

Ondanks de stroomstoring, die al twee dagen duurt, worden we gastvrij onthaald bij familie Estupiñan. 'We zijn net een kwartier thuis,' vertelt ds. Estupiñan. 'Vanmorgen zijn we met de motor naar een evangelisatiepost buiten de stad geweest.' Door de houten jaloezieën zien we het onmisbare vervoersmiddel staan.

Een van de twee evangelisatieposten is vijftig kilometer rijden vanuit de stad. Dat betekent dat de predikant en zijn vrouw regelmatig honderd kilometer per dag afleggen. De dorpjes met de evangelisatieposten zijn zeer, zeer arm. Er is veel ellende! Maar het Evangelie helpt om beter te kunnen leven.

'Er komt vrucht. Mensen stoppen met roken, met drugs en met alcohol.' Dat zien ds. Estupiñan en zijn vrouw gebeuren. 'Veel broeders waren alcoholist, maar nu niet meer.'

Negen jaar geleden ontmoette het echtpaar een man die alcoholist was. 'Hij lag op de grond en hij dronk, dronk en dronk. Nu werkt hij en zorgt voor zijn gezin en ook voor andere mensen. Het is écht de moeite waard om voor de Heere te werken!'

Ds. Estupiñan is arts en predikant. Doordeweeks werkt hij 's morgens in een kinderziekenhuis. De middagen besteedt hij aan de kerk. Soms worden er mensen lid van de kerk die ds. Estupiñan in het ziekenhuis ontmoet heeft. Mensen vroegen de arts/predikant om bij hen in de buurt te komen werken. Zo zijn de evangelisatieposten ontstaan.

Het werk als arts valt niet mee, aangezien er bijna niet aan medicijnen en andere medische middelen te komen is. 'Er zijn medicijnen nodig, antibiotica, medische producten, vitaminepillen, anti-allergie-medicijnen. Het meest nodig is antibiotica voor volwassenen en voor kinderen en ook gips. We proberen breuken nu te spalpen met palmboombladeren, maar daardoor is de arm van een patiënt helemaal vergroeid. Die persoon kan zijn arm nauwelijks gebruiken.'

Naast het werk in de gemeente en bij de evangelisatieposten heeft ds. Estupiñan nog een taak. 'Ik bereid anderen voor om het Evangelie te preken. Daarbij gebruik ik de Bijbel, materialen van de SEZ en andere Bijbelse lectuur. De predikers worden opgeleid op de plaats waar ze wonen.'

Dominee Estupiñan laat boeken zien uit een pakketje dat hij pas heeft ontvangen van de SEZ. Hij kreeg het boek 'Uitleg van het Evangelie van Johannes 7-12' van J.C. Ryle en een deeltje van de vertaalde kinderbijbel van Vreugdenhil.

Het leven in Cuba is een uitdaging. Ds. Estupiñan en zijn vrouw voelen zich geroepen om in dit land te zijn. 'De Heere liet ons hier geboren worden. Soms zeggen mensen: 'Hoe houden jullie het vol?' Maar wij zeggen: 'De Heere geeft ons kracht en moed om verder te gaan en om het Evangelie te blijven delen.'"

**Voedselpakket**

**€ 15,-**

**Doneer o.v.v.  
'Voedselhulp'**



**[sez.st/doneren](https://sez.st/doneren)**





**De armoede wordt in Cuba steeds meer zichtbaar: mensen vermageren, kleding is totaal verschoten en kinderen lopen achter in hun groei en ontwikkeling.**

Het is de dagelijkse praktijk voor de inwoners van Cuba. Het eten is 'op de bon'. Iedere maand kan elke Cubaan hooguit een beperkte hoeveelheid olie, rijst of graan kopen. Daarvoor staat men uren in de rij te wachten. De laatste jaren is er steeds minder voedsel beschikbaar door sancties van de Verenigde Staten, de coronacrisis, wegvallende steun van Rusland en Venezuela en door het beleid van de communistische overheid.

Kerken willen graag helpen in deze nood. Met steun van de SEZ hebben al veel gemeenten in de afgelopen jaren voedselhulp kunnen geven aan kwetsbare mensen binnen en buiten de kerk. Als het voedsel wordt uitgereikt gaat dat gepaard met onderwijs uit de Bijbel. Eén voedselpakket kost € 15.





**In Cuba zijn geen christelijke boekhandels of uitgeverijen. Het is voor predikanten en theologiestudenten vrijwel onmogelijk om zelf aan betrouwbare theologische lectuur te komen.**

Ze wonen op de bovenste verdieping van een flat in Havana, ds. Frankyn en zijn vrouw Jessica. Ds. Frankyn verlangt naar goede lectuur om te gebruiken bij de voorbereiding van zijn preken. Ook Jessica leest graag een goed theologisch boek. Op een dag komt er een pakket aan uit Nederland met het boek *Op leven en dood* van John Owen. Jessica leest het boek en het is voor haar tot rijke zegen.

Zo ontvangen ongeveer tweehonderd predikanten en theologiestudenten in Cuba regelmatig een boekenpakket. Ze kunnen

zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben, bijvoorbeeld als ze een prekenserie willen houden over een bepaald Bijbelboek of als ze afstuderen op een bepaald onderwerp.

De SEZ verspreidt alleen boeken die aansluiten bij de reformatorische identiteit, zoals boeken van de reformatoren en de puriteinen. Deze boeken zijn voor veel Cubanen het middel geweest om meer zicht te krijgen op de rijkdom van Gods vrije genade.

Een boekenpakket kost gemiddeld € 55, inclusief verzendkosten.

**Lectuurpakket**

**€ 55,-**

**Doneer o.v.v. 'Lectuurpakket'**



**[sez.st/doneren](https://sez.st/doneren)**

**Cursusboekje**

**€ 3,-**

**Doneer o.v.v.  
'Bijbelcursus'**



**[sez.st/doneren](https://sez.st/doneren)**



## PROJECT 6 - BIJBELCURSUSSEN



**In Cuba is behoefte aan eenvoudig, Bijbels onderwijs. Met een methode die past binnen de Cubaanse context.**

Anislay (27) kwam enkele jaren geleden voor het eerst in aanraking met het christelijk geloof. Inmiddels heeft ze drie Bijbelcursussen van de SEZ gevolgd. 'Het is vooral belangrijk dat de cursussen ons onderwijs geven over de persoon van de Heere Jezus. Ik heb Hem meer lief gekregen en ben de zonde meer gaan haten.'

De SEZ biedt de volgende cursussen aan in Cuba:

- Leerstellingen van het christelijk geloof
- Wat is de Bijbel?

- Het Evangelie naar Johannes
- Brief aan de Romeinen
- Jezus Christus en Zijn werk
- Handelingen die troost bieden
- Theologie van de Psalmen
- Bijbelse geschiedenis
- Theologie van de Heilige Geest
- Kleine profeten

Elke cursus bestaat uit meerder boekjes. Eén boekje kost € 3. Er worden jaarlijks duizenden boekjes verspreid, ingevuld en nagekeken.





## PROJECT 7 - THEOLOGISCHE SCHOOL SPANJE

**In Spanje zijn maar heel weinig protestanten. De kerken in het land hebben voorgangers nodig met een gedegen theologische opleiding.**

IBSTE is de enige geaccrediteerde, behoudende protestantse theologische school in Spanje. In 2023 behaalden vijf studenten er hun bachelor in de theologie. Twee van deze afgestudeerde studenten werken inmiddels fulltime als predikant.

Zo zijn er in de loop der jaren 300 studenten afgestudeerd aan deze theologische school. Ze werken in verschillende delen van Spanje, Europa en Latijns-Amerika.

De SEZ bekostigt een deel van het salaris

van docent en decaan Arturo Terrazas. In zijn colleges laat hij studenten kennismaken met gereformeerde belijdenisgeschriften en met teksten van de reformatoren. Ook het werk van oud-medewerker van de SEZ, Berend Coster, als gastdocent op IBSTE, wordt bekostigd door de SEZ. Verder draagt de SEZ bij aan een beurzenprogramma voor studenten, digitale leermiddelen en uitbreiding van de bibliotheek.

Deze steun aan IBSTE bedraagt ongeveer € 30.000 per jaar.

**Jaarkosten steun IBSTE**

**€ 30.000,-**

**Doneer o.v.v. 'IBSTE'**



**[sez.st/doneren](https://sez.st/doneren)**

## De Spaanse Evangelische Zending

De Spaanse Evangelische Zending (SEZ) is een kleinschalige, interkerkelijke, reformatorische zendingsorganisatie die al sinds 1952 werkt in Spaanstalige landen, met name in Cuba en Spanje. De Bijbel en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid vormen het kompas voor ons werk.

In Cuba hongeren velen naar betrouwbaar Bijbels onderwijs. De vrijheid van christenen is er beperkt, goede lectuur is niet verkrijgbaar en er is toenemend gebrek aan eerste levensbehoeften. In Spanje zijn maar zeer weinig protestanten. Een goede theologische opleiding is er niet mogelijk zonder buitenlandse steun. De SEZ richt zich in deze landen op verspreiding van boeken, pastorale hulp, lessen op theologische scholen, Bijbelcursussen en diaconale hulp.

### Bestuur SEZ

**Ds. W.L. van der Staaij**, Den Haag (voorz.)  
**Ing. A. Lassche**, Kootwijkerbroek (secr.)  
**Drs. B. Verweij RA**, Veenendaal (penningm.)  
**G.A. van den Berg MBA**, Ede  
**ds. M. Blok**, Scherpenisse  
**ds. A. Hoekman**, Finsterwolde  
**C.N. de Jager MBA RBc**, Sliedrecht  
**ds. J.C. den Ouden**, Sint-Maartensdijk  
**ds. J.A.J. Pater**, Doornspijk

