



Taxichauffeur krijgt verjaardagscadeau

**Misschien ben jij nog nooit in een taxi meegere-
den. En zeker niet in een ander land. Wil je zo'n
rit eens meemaken? Lees dan verder en stap bij
ons in. Je kunt kiezen uit een moderne of ouder-
wetse taxi en dan rijden we samen door Havana,
de hoofdstad van Cuba! Dan beleef je iets dat wij
op Cuba ook meemaakten.**

Voorin zit de chauffeur. Hij heeft een zonnebril op en praat in het Spaans tegen ons: "Het is best moeilijk in Cuba! Ik heb geleerd voor leraar, maar daarmee verdien ik veel te weinig voor mijn gezin. Daarom ben ik taxichauffeur geworden. Dat verdient beter. Ik ben trouwens jarig vandaag!" We feliciteren de chauffeur met zijn verjaardag en dan bedenken we een plannetje. We zeggen: "U bent jarig vandaag, dan hebben wij een mooi cadeautje voor u. Kent u de Bijbel?" Hij antwoordt: "Ja, ik heb wel een Bijbel, maar ik lees er eigenlijk bijna nooit in". We vragen hem: "Misschien wilt u uw Bijbel wel weer vaker gaan lezen? Er staat zoveel moois in over God en het leven van de Heere Jezus." Hij zegt: "Dat zou wel goed zijn om te doen, ja. Al begrijp ik niet altijd alles. Ik moet mijn Bijbel maar

eens opzoeken thuis." We pakken een dagboekje uit onze rugtas. Er staat op: "La Buena Semilla", dat betekent: "Het Goede Zaad". "Meneer de chauffeur," zeggen we, "we hebben een mooi boekje voor u. Een dagboekje. Er staat voor elke dag een stukje uit de Bijbel in, dat u kunt lezen. En daaronder staat een stukje uitleg, zodat u toch begrijpt wat u gelezen hebt! Dat boekje is ons cadeau voor uw verjaardag. U kunt het samen lezen met uw Bijbel." De chauffeur kijkt blij en bedankt ons voor het boekje. In ons hart bidden we: "Heere, wilt u dit dagboekje gebruiken, zodat deze man weer Uw Woord gaat lezen? En zodat ook Hij in de Heere Jezus leert geloven en op Hem alleen vertrouwen? Amen."

We komen aan bij het vliegveld van Havana. We nemen afscheid van de chauffeur. Hij bedankt ons én hij omhelst ons. Nee, dat is niet vreemd op Cuba. Jij ook bedankt, hè, dat je meeding tijdens deze rit! Enne... mag ik je iets vragen? Vergeet niet je eigen Bijbel en dagboek te lezen, elke avond. En bid je dat de Heere Zijn Woord op Cuba zegent?

(Dit verhaaltje is gebaseerd op een gebeurtenis tijdens onze laatste Cubareis) **✶**